



Zij zijn peter van allochtone kinderen

'TALENT MAG NIET IN HET NIETS VERDWIJNEN!'

Voor migrantenjongeren is het dikwijls moeilijk om hun schoolloopbaan te vervolledigen. Daarom riep Philippe Dembour, Directeur Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij ING, een jaar geleden het morele peterschap in het leven.

Philippe Dembour: 'Vijf jaar geleden werden mijn kinderen overvallen door migrantenjongeren. Toen de schrik verdwenen was, bleef er één gedachte over: misschien kunnen wij iets doen om deze jongeren te helpen, om een ommekeer in gang te zetten. Ik heb het zelf ook niet gemakkelijk gehad met het opvoeden van mijn kinderen, wat moet het dan niet zijn als je twee culturen met elkaar moet zien te verenigen?' 'De Marokkaanse ambassade bracht me in contact met enkele ouders en zij vertelden me het vooral moeilijk te hebben met de opvoeding en kinderen die te snel van school afhaken. Het idee voor huiswerkbegeleiding kreeg zo vorm, ik legde het bij ING op tafel en twee jaar geleden stuurden we onze eerste collega's uit. In drie scholen met kansarme kinderen gaan we twee keer per maand helpen met het huiswerk; we proberen de kinderen zo structuur te geven en hun zelfvertrouwen op te bouwen. Jammer genoeg is het voor onze werknemers organisato-

risch niet makkelijk om mee in de huiswerkbegeleiding te stappen en al snel kwam de vraag of er andere mogelijkheden waren.' 'Anderhalf jaar geleden hielp ik de Congolese Eric met zijn huiswerk. Hij verraste me met moeilijke vragen die me dwongen naar het woordenboek en de encyclopedie te grijpen. Maar ook zijn sterke en goede karakter vielen me op. Ik was zo onder de indruk van deze jongen dat ik zijn ouders bezocht om hen te vertellen dat ze misschien wel een toekomstige Nobelprijswinnaar in huis hadden en dat het belangrijk was dat Eric een goede opleiding kreeg. Ik liet een brief achter met mijn aanbeveling voor de middelbare school en drukte hen op het hart dat ik altijd wilde helpen. Dat was de kiem voor het morele peterschap. Er zijn kinderen die zoveel in hun mars hebben, maar in het niets verdwijnen. Dat mag toch niet? Ik begon scholen te bellen en legde hen het concept uit. Kinderen van twaalf tot veertien jaar

met goede resultaten en een positieve attitude krijgen een peter of meter toegewezen die hen gedurende de middelbare school begeleidt. Het gaat niet enkel om de adviesfunctie, we willen hen op zichzelf leren vertrouwen en belangrijke waarden overdragen zoals doorzettingsvermogen. Voor ons is dat evident, maar dat is het niet voor iedereen.' 'Het project kan veel betekenen voor de jongeren. Jongeren zijn hard voor elkaar en de besten, de strevers, worden uitgelachen. Bovendien speelt de leeftijd een rol. Een peter of meter kan die persoon zijn die hen op weg helpt, geruststelt, motiveert en nieuwe mogelijkheden laat ontdekken. Bovendien kan iedereen het morele peterschap invullen zoals hij dat zelf wil: ga samen wandelen, naar de film of het voetbal. Nodig je petekind uit op een familiefeest. Het verrijkt je leven en het belangrijkste: we leven niet alleen om geld te verdienen, ook om bij te dragen aan geluk.'

EN JIJ?
Ook jij kan meter of peter worden van een kansarme jongere. Het gaat om een maandelijkse ontmoeting waarbij je met je petekind een aangename tijd doorbrengt en hem wegwijst in de wereld. Interesse? Neem contact op met Philippe Dembour op het nummer 02/547.20.54 of mail naar philippe.dembour@ing.be. Meer info: www.ing.be.

'MOBILITEIT GEEFT HUN LEVEN EEN NIEUWE WENDING'

Als je tijd stort bij de Tijdbank, een vzw die vrijwillige inzet wil promoten, gaat die op zoek naar een project waar je je als organisatie voor kan inzetten. Dat is wat de mensen van het Vlaams Instituut voor Logistiek deden: zij leerden kansarme vrouwen fietsen.

Sven Verstrepen, logistiek adviseur en onderzoeker: 'Ik kreeg de folder van de Tijdbank toe- vullig onder ogen en ik vond het een leuk idee om tijd cadeau te geven. Ook intern was iedereen er snel voor te vinden, dus gaf ik onze coördinatoren door en enkele weken later belden ze ons op om te vragen of we onze tijd wilden geven aan Filet Divers, een project dat zich inzet voor armoedebestrijding en de opvang van sociaal achtergestelde mensen.'

Alex Van Breedam, Algemeen Directeur: 'We zouden vrouwen die nog nooit op een tweewieler hadden gezeten leren fietsen. Ik vond het schitterend; de Tijdbank is een geweldig concept en uiteindelijk is het zo eenvoudig. Bovendien sluit het nauw aan bij onze eigen visie: het VIL draagt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel. Vooral duurzaamheid is een component waar

men in de logistiek steeds meer rekening mee houdt. Daarnaast worden grote logistieke bedrijven vaak geconfronteerd met een tekort aan arbeidskrachten. Mensen die het moeilijk hebben in de maatschappij worden daar heel zinnig ingezet.'

Sven: 'Begin de jaren '90 draaide alles om *Profit*, bijna tien jaar later kwam daar *People* bij. De laatste jaren is er nog een derde factor: *Planet*. De drie P's leven in het VIL en het is enorm fijn om op deze manier een bijdrage te leveren, er deel van uit te maken.'

Alex: 'Ik heb een groot respect voor levensverhalen. Elke mens heeft een eigen, groots verhaal en ik ben en blijf steeds benieuwd naar nieuwe, onbekende verhalen. De mensen die bij Filet Divers aan de deur gaan kloppen, moeten soms rondkomen met een leefloon van 150 euro per maand. Ze hebben amper mogelijkheden.'

Sven: 'Ze zijn ook niet mobiel. Het openbaar vervoer hanteert formules voor kansarmen, maar mensen zonder papieren hebben geen recht op verminderingskaarten. Daarom is de fiets een ideale oplossing, maar velen onder hen hebben nog nooit op een fiets gezeten. Dat zo-iets hier in België mogelijk is! Daarom vind ik het heerlijk om deze vrouwen te leren fietsen. Ze zagen er heel onzeker uit toen ze 's ochtends aankwamen, maar ondanks de taalbarrières was het ijs snel gebroken en deden ze al lachend moeite om op het zadel te blijven zitten.'

Alex: 'De euforie op hun gezichten was hartverwarmend. In enkele uren hebben ze iets ongelooflijks bereikt, ze hebben iets geleerd waar ze hun leven een wending mee kunnen geven. Zo mooi, toch?'

Meer info: www.tijdbank.be.



Zij leren kansarme vrouwen fietsen

DOOR NATHALIE DE JONGH / FOTOS BOB VAN MOL